

St Pancras 30 April 1946

Sam adres

Uw brief ontvangen en met verwondering vernamen wij daaruit dat ze allen in ieder geval levend uit deze hel gekomen bent. ja. nog in Brunswijk woont en zelfs nog in de zelfde straat.

Na de laatste brief van Hans in 1941 is veel gebeurd in ons mooie Nederlandje.

Terreur en moedwillige verwoestingen om het in groote trekken te noemen hebben hoagty gevierd.

De terreur heeft vele slachtoffers geëischt en zoo ook onze jongste zoon en broer Dirk. de moedwillige vernielingen, het grootste gedeelte van Velsen en ook ons huis.

16 April was het juist 2 jaar geleden dat Dirk en Jaap s morgens om 6.30 van bed gehaald werden en met ongeveer 450 andere jongens, alle tussen de leeftijd van 17-26 jaar werden weggevoerd naar Amersfoort, één van de beruchte concentratiekampen in Nederland opgericht.

Dere jongens waren alle uit Velsen en Beverwijk afkomstig. Dit was als straf voor het doodschieten van een luitenant van de Nederlandse politie, één van de gelukkig weinige plaatsen die hun Vaderland verraden hebben en veelal nog grootere scholten waren wat het menschen jager aangaat als groene Politie en S.S.

Na 14 dagen in Amersfoort gezeten te hebben kwam Jaap met ongeveer 60 jongens totaal onder het ongedierte ~~naam~~. De andere jongens hebben drie maanden in Amersfoort gezeten zonder ooit een letter naar huis te mogen schrijven. en zijn toen op transport gesteld naar Duitsland.

1 November is Dirk in de buurt van heppnig gestorven aan „totaale lichamelijke uitval“, zooals het gezegd werd in het papiertje dat we op 1 Maart, dus 4 maanden later kregen.

Wij hebben we een brief of eenig teken van leven van hem gehoord na zijn gevangenneming.

Na de bevrijding hebben wij het een en ander gehoord van jongens die tot het laatste oogenblik bij hem geweest zijn en als aan denken zijn brul mee terug genomen hebben

Veel jongens hebben het zelfde lot ondergaan als Dik
Met sommige gezinnen zijn zelfs twee jongens weggebleven.
Jongens die absoluut niets met het gebewilde te maken gehad hebben
maar die als gijzelaars zijn geoffert aan de Nazi bloeddorst.
Veel is er gebeurd in ons dierbare Nederland tijdens deze
onvinnige oorlog en veel hebben we geleerd.

Geleerd dat we als we in verdrukking komen. Nederlanders
zijn in hart en nieren, maar ook hebben we geleerd wat haterij is
diep en hartgrondig haterij

Een haat die gegesied is in een tijd ^{spannode} ~~span~~ van 5 jaren van
absolute machteloosheid tegenover tyrannie, plunderingen,
brandstichting, bloedoffers, en uithanging.